

Beleidsplan stichting 'huisgezin van God' 2019

Rechtsvorm

Stichting

Naam:

RK Stichting huisgezin van God

RSIN

815973597

Nummer KvK

39094195

Adres

RK Centrum La Vie

Planetenveld 15

3893 GE Zeewolde

Telefoon, Email, Internet

T: 036-5236089

post@laviezeewolde.nl

www.laviezeewolde.nl

IBAN

NL 65 TRIO 0197627250.

Het bestuur van de vereniging en stichting huisgezin van God

Voorzitter: Elizabeth Duet

Secretaris: Rolanda Feitz-Bijkerk

Penningmeester: Joost Hut

Algemeen bestuurslid: Maria de Bie-Feitz

De begeleiding zoals die wordt gegeven in RK Centrum La Vie, is voor een ieder die in geestelijke nood of vanuit een verlangen naar meer eenheid in zichzelf, een beroep doet op dit charisma.

Dit kunnen volwassenen, jongeren of religieuzen zijn; gelovig of niet gelovig.

In 2012 is besloten om een **fonds** en een stichting op te richten, zodat de geestelijke begeleiding voor iedereen toegankelijk zou zijn, dus ook voor financieel minder draagkrachtige mensen.

Er is in goed overleg een richtbedrag voor de begeleiding vast gesteld. Het richtbedrag is voor de instandhouding en de voortgang van het charisma, de onkosten en (levens)onderhoud.

Wanneer de begeleide het richtbedrag niet of gedeeltelijk kan voldoen, kan hij/zij aanspraak doen op het fonds.

Dankzij de **giften** die wij ontvangen van de verschillende donateurs die met dit charisma sympathiseren en met ons verbonden zijn en dankzij de bijdragen van de mensen die bij ons voor begeleiding komen, mogen wij voorzichtig aan zeggen dat het financieel goed gaat. Veel kosten worden door individuele personen van onze gemeenschap gedragen en derhalve wordt de stichting niet belast. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Wij danken bovenal de Goddelijk voorzienigheid hiervoor.

Voor het eerst nemen wij in overweging om dit jaar geen subsidie aan te vragen bij de caritas of bij andere fondsen.

Daarnaast willen wij de mogelijkheid open houden om in de toekomst, als het nodig is, alsnog een subsidie aan te vragen bij de Caritas en/of bij andere fondsen.

De besteding van de middelen van het fonds zullen de komende jaren iets anders worden. De afgelopen 21 jaar was alles bestemd voor de mensen die bij ons voor geestelijke begeleiding kwamen, om dit maximaal mogelijk te maken. Door ons al die jaren volledig op deze begeleiding te richten is de werking van dit charisma steeds duidelijker geworden.

Vanaf nu worden de middelen op de eerste plaats ingezet voor de voortgang van het charisma. Namelijk het bevorderen en mogelijk maken van Eucharistievieringen, Eucharistische aanbidding en gebed en alle werken die uit de hierin ontvangen leiding voortkomen. Natuurlijk ook nog steeds ten behoeve van de mensen die bij ons voor begeleiding komen.

Om die reden zal ook de doelstelling van de stichting iets aangepast moeten worden. Hoe dit alles er concreet uit gaat zien zal zich het komende jaar ontvouwen.

Voor de belastingdienst dienen we te beschrijven of er sprake is van een beloningsbeleid in het kader van de UR AWR 1994. De leden van de gemeenschap kunnen bepaalde onkosten, zoals reiskosten, declareren. Eén van hen ontvangt hiervoor een vaste vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden (vaste vergoeding per bijgewoonde bestuursvergadering). Ook hier geldt dat zij de gemaakte onkosten kunnen declareren, met name reiskosten. Maar ook hierin zijn we erg terughoudend in het belasten van de stichting.

De financiële taken worden ook komend jaar door Joost Hut uitgevoerd, met assistentie van Jan van Montfrans.

Elke 2 maanden is er bestuursoverleg, hierin rapporteert Joost de stand van zaken m.b.t. de financiën en van daaruit wordt het beleid weer verder gebracht.

Wij willen bovenal leven vanuit een caritashart, al het mogelijke doen en geloven en vertrouwen dat God voor ons zorgt. Hij is dit met ons begonnen en zo weten wij dat Hij dan ook zal zorgen dat het voortgaat zolang als Hij dit wil en op de wijze zoals Hij dat wil. Wij willen ons dan ook niet meer alleen laten leiden door meer wereldse gedachten over geld. Ons vertrouwen ligt in Gods voorzienigheid. Dit is de leidraad waarop er rust komt en richting wordt gegeven.

Zoals naar psalm 23

De Heer is mijn Herder.

Het zal ons nooit aan iets ontbreken.

NB: Voor informatie over de **doelstelling**, de **activiteiten** en de **financiën** van de stichting, verwijzen wij u resp. naar de stichtings-statuten, het activiteitenverslag 2018, en het financiële jaarverslag 2018, welke te lezen zijn op onze website.

