

## **Activiteitenverslag 2021/22**

Graag willen wij u via dit activiteitenverslag op de hoogte stellen van de voortgang van het charisma van het afgelopen jaar.

### **Hoofdactiviteit**

Het ten dienste te stellen van het werk van de heilige Geest ten behoeve van het innerlijk herstel van de mens. Dit vindt plaats door:

#### **A. De begeleiding van mensen**

Het begeleiden van mensen (ongeacht geloofs- of levensovertuiging) die vanuit geestelijke nood of vanuit een verlangen, meer tot eenheid willen komen, om van daaruit geordend te raken in zichzelf en daardoor meer in staat komen om te leven naar de ordening waar God in voorziet, wat overeenstemt met dit verlangen naar eenheid.

##### **Wie komen bij ons voor begeleiding en met welke vragen**

Mensen komen voor geestelijke begeleiding omdat zij in hun werk, in hun relatie, hun omgeving, in hun geloof en/of in henzelf niet verder lijken te komen of vast lijken te zitten. Dit kunnen volwassenen, religieuzen en jongeren zijn.

Het gaat om een grote verscheidenheid aan vragen, maar in de kern gaat het altijd om het verlangen om vanuit de gebrokenheid weer onverdeeld te willen leven, vanuit onze Godgeschapenheid.

##### **Veranderingen**

Afgelopen jaar hebben wij vanwege het coronavirus hebben we het Centrum deels gesloten gehouden. Rolanda en Maria zijn na de corona periode langzaam weer mensen gaan begeleiden. Elizabeth is een aantal mensen blijven begeleiden en heeft zich vooral gericht op de voortgang van het charisma.

#### **B. Getijdengebed, Eucharistische aanbidding en Eucharistievieringen,**

en alle werken die uit de hierin ontvangen leiding voortkomen.

##### **Getijdengebed, stille Aanbidding en Eucharistie**

Het accent is afgelopen jaar nog meer op het getijdengebed, komen te liggen. De Heer zelf heeft aangegeven dat Hij het verschil maakt in de mens.

##### **Bedevoarten**

Vanwege de gezondheid van Elizabeth en het coronavirus hebben er dit jaar geen bedevaarten plaats gevonden

#### **C. Getuigen van het Rooms-Katholiek geloof**

Op grond van de apostolische zending van alle gelovigen te getuigen van het Rooms-Katholiek geloof en mensen in contact brengen met de Rooms-Katholieke Traditie, opdat zij weer een weg zien om terug te kunnen keren tot het geloof of een weg zien om tot geloof te kunnen komen. (alleen als iemand dat ook wil)

##### **Catechese**

Het geloofsondericht vindt voornamelijk plaats binnen de begeleidingsgesprekken en door deelname aan gebed en Eucharistie. Ook is er sprake van toeleiding naar de sacramenten van de Katholieke Kerk en het brengen van het bewustzijn dat het Rooms Katholieke geloof universeel is.

Het is geen geloofsverkondiging zoals gebruikelijk maar wel een ordening naar lichaam en geest, welke verlangt wordt en ook al zo eigen is in deze twee naturen van de persoon zelf.

### **Teksten**

De afgelopen jaren is er heel veel in het werk gesteld om alles wat bekend is geworden in dit charisma, op te schrijven en te documenteren. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aanzienlijk aantal geestelijk jaarverslagen (2008-2016), documenten, gesproken teksten van Elizabeth die zijn opgeschreven, teksten van 2 conferenties die zijn gehouden, flyers, gebedsteksten, geloofsbrieven aan de geassocieerde leden etc. Tot op heden zijn we bezig, om dit bestand zo volledig mogelijk te maken.

Er is een boekje gekomen over het ontstaan en de werking van het charisma. Met name over de periode Lourdes en Nevers. Dit naar aanleiding van de vragen die daar over waren. Door middel van gesprekken met Elizabeth en de vele teksten die hier al over waren, is dit mooie boekje tot stand gekomen.

### **D. Drie nieuwe gegevens**

In onze gemeenschap is alles nog meer en duidelijker gericht raakt op het Getijdengebed, Eucharistie en stille Aanbidding. De werken die hier weer verder uit voortkomen zijn nog meer gericht geraakt op de drie nieuwe gegevens van dit jaar; er komt een nieuw bewustzijn, een bewustzijn zonder schuld, een atmosfeer zonder druk en een nieuwe universele taal, de taal van de liefde die een intelligentie is.

Ook is het afgelopen jaar alles gericht geraakt op gemeenschap. Zodat de kleine mens steeds meer in gemeenschap mag komen met de Drie ene God, in de band van de onderlinge liefde tussen de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Daarvoor heeft God ons het volgende gebed gegeven; "Verlosser, Allerheiligste Verlosser wilt u mijn wil gelijkvormig maken met de Wil van God de Vader, zoals Maria tijdens de aankondiging van de engel"

Het bestuur en de medewerkers van RK vereniging 'huisgezin van God'.